

Rekent niet op den dag van morgen want de
dood vertoeft niet.



BID VOOR DE ZIEL
van

Joseph Emile MICHIELS

*geboren te Everbeke, den 15 December 1890
en overleden te Everbeke St-Jozef,
den 18 December 1912.*

Versteekt door de HH. Sakramenten.

Niets is langdurig op aarde, het grootste geluk
zells vervliegt wanneer men er begint van te ge-
nieten. Heer God, tot onzen troost hadt gij hem
ons gegeven, nu komt gij hem zoo vroegtijdig halen
dat uw H. Naam gezegend zij, zonder tegenspraak
geven wij hem weder, al bloed ons hert voor zulks
verlies.

H. EPHR.

Waarom is mijn lijden zoo langdurig en zonder
hoop van genezing geweest? Omdat gij, o Heer,
volgens uwen H. Wil gehandeld hebt. JOB. II,

Vertrouwt u heminde moeder, broeder, zusters
en nabestaande, ik sterf, ik ga bij mijn vader,
mijne liede voor u sterf niet, ik verlaat eene
rampvolle wereld voor het rijk van vrede, waar
wij welhaast elkander zullen wederzien, onder-
tusschen bid voor mij, ik zal voor u bidden.

Mijn Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige
rust.
300 dagen aflat.

R. I. P.

Everbeke, druk. Depessemier.