

Deze moeder was bovenmate te bewonderen en
aan de goede gedachtenis waardig. (cfr. VII, 20).



ZALIG AANDENKEN VAN

MEVROUW

Maria-Elisabeth MICHIELS

weduwe van

Mijnheer JOZEF DE RIDDER

geboren te Schepdaal, den 14 September 1867 en
godvruchtig overleden te Dilbeek, den 2 Maart
1943, voorzien van de H. Hulpmiddelen der
Heilige Kerk.

Een moederhart is het meest grootsche en
't edelste geheim van de natuur. (Con. IX).

Als wij denken aan uw dienstmaagd, o mijn
God, aan haar zoo zuiver en heilig leven, aan
haar zoo teeder en zich-zelf opofferend hart;
als wij ons deze moeder voorstellen, die wij ver-
loren hebben, dan weenen wij!... Wij weenen
over haar en voor haar!... en zoo iemand zich
verwondert, dat wij onze moeder, die wij zien
sterven hebben, beweenen, wij weenen over
die moeder, die ons zoo levendig beminde en aan
wie wij zoovele offers en tranen gekost hebben...
ach dat hij dan een weinig medelijden hebbe met
haar en met ons!... dat hij gelieve te bidden
voor deze zoo uitmuntende moeder.

Heilig Hart van Jezus, wees haar ziel genadig.

R. I. P.

*De lijkdienst en begrafenis hadden plaats te
Dilbeek, op Donderdag 4 Maart 1943, om 10 uur.*