

Met een voorbeeldig geduld ontsliep zij als een engel in de onschuld haars herten. H. THERES.

2000 †
BID VOOR DE ZIEL
van zaliger

MARIA THERESIA MICHELSEN

*lid der Congregatie van den H. Berchmans
en van den Wekelijkschen Kruisweg*

geboren te Brecht, en aldaar zeer godvruchtig
overleden, den 27 Januari 1914, in den jeugdigen
ouderdom van 13 jaar, 2 maanden en 12 dagen

voorzien van de HH. Sacramenten.



Lieflijk als het geurig roosje,
Bloei'de ik hier in 't aardsche stof;
Doch een engel kwam mij halen...
U, mijn God, zij dank en lof!

Troost u, gij, mijn teedre moeder,
Jesus sterke u in 't verdriet!...
Weet, o moeder, dat ik, uw kindje,
Reeds het eeuwig heil geniet.

Lieve broeder, liefste zuster,
Blijft steeds braaf... 'k wacht u bij mij.
Troost u, lieve, bij 't gedachte
Dat ik speel in d'englenrij.

Bij den lieven Jesus wonen,
Eeuwig samen zijn bij God
Met ons vader en ons moeder,
O, wat hemelsch zoet genot!

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)
Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Drukkerij L. Braeckmans, Brecht