

Het offer dat Dij van ons vraagt, o Heer, is pijnlijk; wij buigen eerbiedig het hoofd en zeggen met onderwerping: Vader, dat niet onze wil, maar wel de uwe in alles geschiede.



BID VOOR DE ZIEL

van

MATHILDE MILLECAM,

echtgenoot van

Aimé Vande Kerchove,

geboren te Cruyshautem, den 8 Maart 1882 en er
overleden, den 1 September 1925,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Wat al onvoorziene voorvallen kunnen ons in het midden dezer tijdelijke loopbaan tegenhouden en onze schoonste dagen afmaaien, wanneer wij hoopten nog lang te leven.

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat was zij vlijtig aan het werk, bestierde wijselijk haar huisgezin en verwijderde zich van het kwaad.

Onze moeder heeft ons verlaten, zij was naast God ons meeste goed, ons voorbeeld en onze vreugde; zij is tot den Heer, die ons dien schat geschonken had, wedergekeerd.

Lieve echtgenoot, zwaar is de beproeving die u treft, doch wil met kristene onderwerping dit offer brengen, ... ons heengaan is niet eeuwig. — *Mijne kinderen*, nog lange jaren wou ik bij u zijn om u te verzorgen. — Bidt veel voor mij... Ik zal voor u bidden. — Vaart wel tot wederziens in het oord van eeuwig ge-
1 leven.

lert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

R. I. P.

.....
C. Walters-Verzele, Cruyshautem.