

Het is een heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden zouden worden.

Bid God voor † de ziel van

Léopold Alexis MINCKE.

zoon van

Petrus en Aline PIETERAERENS,
geboren te Paricke, den 24 September 1913
en overleden te Sarlardinge,
den 15 Augustus 1932.

Weest altijd bereid ; en leeft zóó, dat de dood u niet verrasse : velen immers zijn er die plotselings en onvoorziens zullen sterfen ; want op een uur dat men niet vermoedt zal de Zoon des menschen komen.

Men moet zich ootmoedig onderwerpen aan Gods schikkingen, omdat Hij oneindig wijs is en vol goedheid voor ons. H. Amb.

Dierbare Moeder, Broeders en Zusters, weest niet ontroostbaar en weent niet over mij gelijk degenen die geene hoop hebben : bidt voor mij opdat wij elkander eens mogen wederzien bij God.

— GEBED —

Heer, ontvang in uwe barmhertigheid de ziel van uwen dienaar, opdat hij, dood voor de wereld, in U leve, en door uwe goedheid ontslaging bekomme voor de schulden welke hij nog zoude uit te boeten hebben.

Mijn Jesus barmhartigheid ! 100 d. afl.

R. I. P

Everbeke, druk Depessemier-Vanderdonckt