

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen
BID VOOR † DE ZIEL
van

PETRUS MINCKE,

echtgenoot van

ALINA PIETERAERENS,

geboren te Everbeke, den 28 Oktober 1865
en godvruchtig overleden te Sarlardinghe
den 26 Augustus 1927.

Versterkt door de laatste H. Sakramenten

De duurzame overledene was een man van geloof en godvreezend, werkzaam en zorgvuldig, vol liefde voor zijn talrijk huisgezin, zwoegde hij dag en nacht voor hun onderhoud.

Ik heb drœevige dagen en smartvolle nachten doorgebracht. (Joh. 84).

Tot U o Heer heb ik mijn hart verheven ; mijn God, op U heb ik mijn betrouwen gesteld : laat niet toe dat ik in beschaming valle, (Ps 24) Door vele kwellingen moeten wij het rijk van God binnen komen.

Beminde echtgenoote en kinderen ; dat de rust in de welke ik getreden ben u trooste over mijn afsterven, bemint elkander gelijk ik u bemind heb, blijft altijd goede kristenen ; vergeet niet al wat ik voor u gedaan heb en verplich t u voor mijne ziel'erust te bidden.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. 300 d. afl.

O Maria, Moeder van God en van bermhertigheid, bid voor ons en voor de overledene.

100 d. afl.

Everbeke druk. Depessemier Vanderdonck