

Gelooft zij Jesus-Christus. Amen.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van

RAYMOND MINCKE,

echtgenoot van

Marie Louise MINCKE,

*geborente Everbeke, den 10 Juni 1869 en
aldaar overleden den 2 Februari 1910.*

Versterkt door de *HH.* Sakramenten

Waarom is mijne ziekte ongeneesbaar geweest omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen wil. Jer. XV 18

Ik heb droevige maanden gehad en ellendige nachten geteld Hierom zal ik de kroon van het eeuwig leven welke de Heer beloofd aan deze die Hij beproefd, ontvangen. Job VI Jac. 1

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de oogen van God; omdat zij het einde is van hunner arbeid, de voltrekking van hunnen zegepraal en de blijde ingang tot een beter leven. H. Bern.

Bedroeven wij ons niet gelijk deze die geene hoop hebben. De wereld is eene ballingschap, het leven een doorgang, de Hemel ons waar vaderland

Vaarwel, lieve echtgenoot, beminde kinderer bloedverwanten en kennissen, God roept mij tot Hem, Ik zal u in den Hemel beminnen, gelijk ik u op aarde bemind hebt Een dag zal komen die ons allen in den Heer zal vereenigen, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus bermhertigheid. 100 dag, afl.

Everbeke, druk. Arm. Depessemier.