

De mensch die goedhartig is heeft te veel gelijk-  
kenis met God om van Hem gescheiden te blijven.



ZALIG AANDENKEN AAN DEN HEER NOTARIS

**Fritz-Jean-Marie-Joseph MINNAERT**

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

**Germaine Vandesinde**

*geboren te Ste-Maria-Lierde, den 31 December 1888  
en er godvruchtig overleden den 18 Februari 1943.  
Voorzien van de HH. Sacramenten.*

Het leven scheen hem nog zonnige dagen te zullen  
brengen als de Heer aan hem het geheim der  
smarten heeft geopenbaard. — Toen is er harde  
strijd begonnen en met onzeggelijk geduld heeft  
hij hem doorworsteld...

Nu is alles gedaan! « Heer Gij zijt de meester  
van het leven, ons gebroken harten leggen wij in  
Uw Vaderhart. »

Met den duurbaren overledene verdwijnt een  
door-goed mensch, een toegenegen echtgenoot,  
zorgzame vader, verkleefde bloedverwant en  
trouwe vriend die altijd welgemoed de achting en  
het vertrouwen verworven had van allen die hem  
kenden.

Wordt zijn al te vroeg afsterven algemeen  
betreurd, zijn naam zal in zegening blijven.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het  
leven maar een droom. Ja, alles is ijdelheid hier  
op aarde behalve God dienen en zóó zijn eeuwig  
geluk verzekeren.

« O God ! ontvang in Uw Rijk, hem die wij  
beweenen. Vergeet zijn zwakheden, herinner U  
slechts zijn goed hart en zijn eerlijkheid — doe  
hem barmhartigheid en geef hem den vrede. »

(Lacordaire).

Vaarwel beminde Echtgenoot, heb allen dank  
voor uw genegenheid en zorgen — God heeft onze  
aardsche liefdebanden verbroken maar de eeuwige  
liefdebanden blijven.

Duurbare Kinderen voor luttel tijds ben ik van  
U gescheiden, eert uwe moeder, weest haar steun  
en vreugde, — Vergeet mij niet in uw gebeden.