

O Maria, gij waart mijn troost in de droefheid,  
mijne toevlucht in de beproevingen en de hoop mij-  
ner zaligheid. Ik was uw kind, nu kom ik tot U in den  
Hemel!



## BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

# PHILOMENA MINNAERT

geboren te Nederbrakel,  
den 3 Maart 1835, en overleden te Nederbrakel,  
den 18 Mei 1920

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Lid van den 3<sup>n</sup> Regel en het genootschap der H. Barbara.

Van hare jonkheid af in de vrees des Heeren opge-  
voed, bekleed met barmhertigheid, getrouwheid en  
zedigheid, bewandelde zij gansch haar leven den  
weg der Goddelijke geboden; ook mocht zij in volle  
waarheid haar de woorden van den H. Paulus toe-  
passen: Mijn roem stel ik hier in; dat mijn geweten  
mij getuigt dat ik in deze wereld in eenvoudigheid  
en oprechtheid des herten geleefd heb, en alleen voor  
oogen had wat God aangenaam was. Tob. H. Paul.

Hoe zoet is het te sterven als men wel heeft ge-  
leefd... want alzoo sterven is verlost zijn, het lijden  
vaarwel zeggen, uit het ballingschap dezer aarde tot  
God wederkeeren om loon naar werken te ontvangen.

Vaartwel, dierbare Bloedverwanten, ik laat U in  
de vrees des Heeren: bewandelt altijd de wegen der  
gerechtigheid opdat wij allen hierna vereenigd zijn.  
Ik beveel u derhalve aan in Gods genade, en mij in  
uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijn toevlucht. 300 d. afl.

R. I P.

Nederbrakel, Jos. Radys & V.D.Candelaers.