

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen 100 d. alf.



Ter duurbare en Zalige Gedachtenis

VAN MEVROUW

SIDONIE MINNAERT

WEDUWE VAN MIJNHEER

JAN-BAPTISTE DE CANG

Lid van den 3^{de} Regel van den H. Franciscus Van Assisen.

*geboren te Nederbrakel, den 21 Juni 1843.
en aldaar overleden den 16 October 1907.*

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Heer doe met mij volgens uw welbehagen en ontvang mijne ziel in vrede. Tob. III. 6

Dit is al onze roem : de getuigenis van ons weten, dat wij in de eenvoudigheid des herten en in de oprechtheid tot God in deze wereld gewandeld hebben. II. Cor. I. 12

Door de vrees des Heeren zullen uwe jaren vermenigvuldigd ... en de dagen uws levens verlengd worden. Prov. III. 2

De deur des hemels staat open voor deze die, in dit leven, hun betrouwen op Maria gesteld hebben. H. Bern.

Ik smEEK U Vrienden, door onzen Heer Jesus-Christus mij ter hulp te komen door uwe gebeden.

Minnelijk Hart van Jesus, wees mijn toevlucht. (300 d. alf).

R.

I.

P.

Druk. Victor De Ruyver, Nederbrakel