

Gelukkig die in God gelooven  
Als zulke wonden 't herte slaan  
Doch 't is de Vader van hier boven  
Die 't zoo gewild heeft en gedaan! ...



## BID VOOR DE ZIEL

van

# SYLVAIN MINNAERT

zoon van

## EUGEEN & LEONIE HOEBEKE

Geboren te Michelbeke den 16 April 1911, en  
overleden te Aalst den 19 Juni 1937,

Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden

Als een bloem die in de middagzon kleurt en geurt, en geknakt nederzinkt: zoo is hij, in den bloei zijner jaren, uit ons midden weggerukt, onttrokken aan de liefde zijner duurzame ouders, broeders en zusters en aan de diepe genegenheid zijner talrijke vrienden.

O dood, o groot geheim der dood, hoe leert gij ons hoe nietig wij zijn op aarde. Zien wij goed toe hoe wij gesteld zijn want op het uur dat men het minst verwacht, komt de Heer, denken wij dan 's morgens tot den avond niet te geraken, en 's avonds wachten wij ons wel den morgen te be-loven.

Zeer beminde Vader en Moeder, duurzame Broeders en Zusters, wat pijnlijke slag voor u mij zoo vroegtijdig aan uwe liefde te zien ontrukken! Noch zooveel jongelings-droomen had ik gekoesterd en met een slag heeft God 'er anders over beschikt! Zijn gezegende naam zij gebenedijd! aanbidden wij Zijn heiligen Wil en blijft mij indachtig in uwe godvruchtige gebeden.

H. Hert van Jezus ik betrouw op U. 300 d. afl.

H. Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.