

De deugdame en wakkere vrouw is het sieraad van den man en bouw haar huis op vasten grond. *Spreuken XIV*



BIDT GOD VOOR DE ZIEL

VAN VROUW

EMMA SOPHIA MINNE

ECHTGENOOTE VAN HEER

LEON BOUTTRY

geboren te WERKEN den 3 Juni 1863 en godvruchtig overleden te DIKSMUIDE den 22 October 1938, gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

De gedachtenis aan moeders liefde tot ons en hare ijvervolle zorgen voor ons geluk doen ons bittere tranen weenen. Alhoewel tot hoogen ouderdom gekomen, heeft de dood haar te vroeg aan onze liefde ontnomen, en, weenen wij, 't is omdat wij dit groote verlies gevoelen.

Welke leemte in ons huis! Welke wonde in ons hart geslagen! De godsdienst alleen kan zulks lenigen, bij de troostende gedachte dat zij het blijde hoogfeest van Allerheiligen is gaan vieren in den hemel en wij haar ginds eerlang voor eeuwig zullen wederzien.

De troost die ons bij 't graf overblijft, is dat zij was een liefdevolle echtgenoot, den steun van haren man en een wijze moeder vol teederheid en zorg voor hare kinderen.

Beminde Echtgenoot, ik had zoo gaarne nog wat geleefd, alleen maar uit liefde voor u en onze kinderen. — Nu echter ben ik in de handen van God en in de armen van O. L. Vr. — Wat zij bewaren is goed bewaard. — Richt uw oog en uw hart tot ons, het zal u steunen en moed geven.

Duurbare Kinderen, mijn grootste geluk was steeds bij u en vader te zijn en mijn eenige droefheid u allen te moeten verlaten. Maar toch is mijn innigste troost geweest gedurende mijn jarenlange pijnlijke ziekte en vooral in mijn laatste dagen, te zien hoe gij allen elkaar bemindet, hoe gij uw vader liefhadt en hoe gij, samen met vader, uw moeder met teedervolle liefde en onvermoeibare zorgen omringdet. Gedenkt, steeds uw moeder en eert uw vader.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid! (300 d. afl.)