

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen !

BID VOOR † DE ZIEL
VAN MEVROUW

CELINA MISEREUR

ECHTGENOOTE VAN

Mijnheer Frans Dericourt

*geboren te Oprakel, den 19ⁿ September 1868
en er godvruchtig overleden den 20ⁿ December 1936
Versterkt door de HH. Sakramenten*

Kristene menschen mogen bedroefd zijn wanneer duurbaren hun door den dood ontnomen worden, ja zelfs mogen zij tranen storten over hunnie overledenen; maar het geloof zal voorzeker die bedroefden troosten en den tranenvloed stelpen door het gedacht dat zij, die het leven en ons hebben verlaten, tot een beter leven zijn overgegaan.

Onderworpen aan Gods H. Wil nam zij steeds met kristelijke edelmoedigheid aan al wat de Heer haar overzond, steeds tevreden en geduldig in de smarten en beproevingen van haar langdurige en slepende ziekte. — Schenk daarom, o barmhartige Jezus, aan uw trouwe dienaar een genadig oordeel en het eeuwig loon der gelukzaligen in den hemel.

Duurbare Echtgenoot, het valt mij hard u te moeten verlaten. Samen hebben wij lief en leed geduld hier op aarde, eens zien wij elkander weder in den hemel.

Bemide Kinderen, troost u in de schikkingen van den Heer. Gedenkt steeds de liefde, de lessen en de voorbeelden welke ik u gegeven heb. Mochte de band van genegenheid en toewijding die u tijdens mijn leven met elkander innig verbond, nu nog vaster en hechter worden toegehaald, mochte vooral, m'n geliefde dochter, uw zuster het voorwerp blijven van uw aller bijzondere zorgen en liefde. Zoo zult gij de innigste wenschen vervullen van uw duurbare moeder.

Gedenkt mij steeds in uwe gebeden.

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.