

Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Clémentine MISEREUR

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

François Van Konnegem

*geboren te Oubraker, den 25ⁿ Februari 1872 en er
godvruchtig overleden den 29ⁿ November 1939
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden*

Alles is geschied zooals de Heer het gewild heeft ; dat zijn heiligen naam gezegend zij. (Job)

Aan uw geloovigen, o Heer, wordt het leven niet ontnomen ; het wordt slechts veranderd : en terwijl het huis dezer aardsche ballingschap in puin valt, wordt er een eeuwige woning in den Hemel bereid.

(Prefatie der overledenen.)

Uit de diepsten roep ik tot U, o Heer : laat uw ooren luisteren naar de stem mijner smeeking, want bij U, o Heer, is vergeiffenis en barmhartigheid en overvloedige verlossing.

De duurzame overledene was een werkzame vrouw die den weg der deugd in eenvoudigheid bewandelde ; zij verdroeg met geloof en langmoedigheid de aanhoudende kwellingen van haar leven.

O Maria, bij het naderen van mijn doodstrijd konden mijne lippen uw bijstand niet meer afmeeken, maar mijn hart sprak nog tot U.

(H. Bern.)

Beminde Echtgenoot, duurzame Kinderen, ik verlaat dit ballingschap om over te gaan naar ons hemelsch Vaderland. Ik ga met vreugde tot God. Ik dank U voor uwe verkleefde zorgen : vergeet mij niet in uw gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr.)

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.