

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft; want de beste bereiding tot eene goede dood, is een christelijk leven.

BIDT VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

BENOIT MISEREZ,

weduwnaar van wijlen

Mevrouw Hermina EEMAN,

Lid der Derde-Orde van St. Franciscus, lid van de

Weldadigheidscommissie,

eerelid van St. Gregorius' gilde.

geboren te St. Martens-Lierde, den 1 Augustus 1851,
aldaar godvruchtig overleden den 25 October 1932.
Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

En groote ervarenheid is de kroon der oude lieden, en de vreeze Gods is hun luister.

Eccl. XXI 5.

Zijn rechtschapen gemoed, zijn goedhartig, rechtzinnig en godsdienstig karakter maakten hem bij iedereen bemind.

H. Bonavent.

Hij beijverde zijne plichten, hij lette op den gang van zijn huis. Hij was een vader waardig in het geheugen der goeden te leven; want hij voedde zijne kinderen op in de vrees des Heeren, en liet hun voorbeelden na van vele deugden.

Marc. 24. - Prov. 31

Daarom zal God hem beloonen; want de verdiensten van hen die voor de goede opvoeding hunner kinderen zullen gezorgd hebben, zullen groot zijn in den hemel.

H. Hier.

Beminde kinderen, mijne blijdschap en mijne kroon... vaarwel! Ik verlaat u om moeder te gaan vervoegen in den hemel. Ik dank u allen om uwe goede zorgen; ik smEEK u door de liefde van Jesus-Christus, mij indachtig te wezen in uwe gebeden. Bemint elkander, bewaart in uw hart de gedachtenis van vader en zijn naam in uw dagelijksch gebed.

Mijn Jesus, barmhartigheid.

(100 d. afl.)

Dr. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. — B. 20098.