

Uw naam en aandenken zijn duurbaar aan ons hart.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw Cadia MISEREZ

weduwe van Heer

Karel-Lodewijk VAN CAUWENBERGE

*geboren te St.-Martens-Lierde de 4 juli 1869 en er
zacht in de Heer ontslapen de 8 december 1956,
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.*

**Lid van de Bond van het H. Hart en van de
Confretrie van de H. Barbara.**

God had haar rijkelijk begaafd met goedheid en wijsheid, met een schone ziel, een zacht karakter, een levendig geloof en een diepe godsvrucht.

Zij was zonder menselijk opzicht een overtuigde kristene, met ganser hart aan de godsdienst verkleefd.

Ook was zij minzaam in haren omgang met de mensen, eenvoudig en rechtzinnig van levenswijze en gedrag. Daarom werd ze ook van iedereen geacht en bemind en hare gedachtenis is in zegening bij God en bij de mensen.

En na zo een werkzaam en gevuld leven is zij uitgeput van krachten in een gezegenden hohen ouderdom gestorven.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familieleden weent niet te veel over mijn afsterven, want de dood heeft mij voorbereid gevonden. Ik dank U voor Uwe goede zorgen en toewijding, blijft mij indachtig in Uwe gebeden, ik verwacht U hierboven met Vader op een blijde wederzien.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

(300 d. aflat.)