

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Thérèse Miserez

Weduwe van Heer

Pius Ascoop

geboren te Delftŕinge op O.L.Vr. Lichtmis 1847 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Ophasselt den
29 Oktober 1943,

versterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.



Stil, gerust en eenvoudig was haar leven ; in twee
woorden samengevat : werken en bidden.

Onverpoosd heeft zij gewerkt, met ware moederlijke
zorg, en sterk door haar onwankelbaar Godsbetrou-
wen.

En wanneer de hooge ouderdom haar het werken
onmogelijk maakte, dan heeft zij voorgoed gegrepen
naar haar paternoster die haar nooit meer zou verlaten.

Begaafd met een ruim en medelijdend hart, zou zij
alles weggegeven hebben : de armen en de goede wer-
ken hebben steeds bij haar een milden steun gevonden.

Stil, gerust en eenvoudig is zij heengegaan, biddend
en in volmaakte overgave aan Gods H. Wil.

Mijn dierbare Familie, en Gij allen die mij gekend
hebt, bidt voor mij ; ik ga voor U voort bidden in den
Hemel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. (300 d.)

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d.)

Uitg. R. De Vos, Koster, Ophasselt