

Wij moeten ons aan de schikkingen van God onderwerpen, hoe pijnlijk zij ook mochten wezen, omdat Hij ons bemint en dat Hij oneindig goed is.
(H. Bern.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van

EERW. HEER OMER MISSIAEN

geboren te Nederbrakel den 4 Mei . . .	1865
Priester gewijd te Gent den 21 December . . .	1889
Leeraar St Jozefsgesticht St Niklaas . . .	1899
Coadjutor klein-Begijnhof te Gent . . .	1895
Onderpastoor te Destelbergen 17 April . . .	1900
Pastoor te Neerhasselt 20 Februari . . .	1913
Pastoor te Wortegem den 2 December . . .	1921
overleden te Audenaerde den 2 November . . .	1925
en te Wortegem begraven den 5 November . . .	1925

versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

R. I. P.

Hij was een voorbeeldige priester, godvrezend, ieverachtig, vreedzaam en nederig, teerhertig en zonder geveindsheid, altijd bereid om zijnen evenmenschen te helpen in zijne tijdelijke en geestelijke noodwendigheden; zoo hebben wij hem allen gekend. Die aan zijne zorgen toevertrouwd waren, weenen bitterlijk zeggende: Waarom is hij ons zoo vroegtijdig ontnomen? — Omdat o mijn God, Gij gehandeld hebt volgens uwen Heiligen wil. Tob. C.I. mach. IX

Bij het naderen der dood behield de duurzame overledene den vrede des Harten en bereidde zich om Heiliglijk te sterven.

Dat de Heer Hem loone voor het goed dat Hij gedaan heeft en dat de God van Israel Hem eene volkomene vergelding schenke,
(Ruth. 2)

Beminde BROEDERS, ZUSTERS en BLOEDVERWANTEN die ik zoo zeer bemind heb, vaartwel... Gij ook Beminde Parochianen aan wie ik mijne zorgen heb toegedragen: ik vraag meest naar uwe gebeden, vergeet mij niet! en gij mijne medebroeders en in 't bijzonder mijn duurzame BROEDER in het Priesterdom, weest mij indachtig aan het Altaar des Heeren.

Mijn Jesus bermhertigheid 100 d. afl.

Bermhertige Jesus, verleen hem de eeuwige rust.
7 j. en 7 quadr. afl.

Wortegem, druk. Remi De Winter.