

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANCIES MODDE

Echtgenoot van Mevrouw

NATHALIE DE CUBBER

geboren te Oprekel, den 26 Oktober 1850 en aldaar
schielijk overleden den 19 Oktober 1922.

LID VAN DE CONFRERIE VAN HET H. HART,
VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS EN VAN DEN
WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

— — — — —
Niets is zekerder dan de dood; niets zoo onzeker
dan het oogenblik op welk zij kan komen... Waakt
dan omdat gij noch den dag weet noch het uur.

H. Lig. Math. XXV.

Recht was hij in woord en daad; daarom werd
hij van iedereen bemind. Niemand deed hij het
minste kwaad en van niemand zou hij kwaad ver-
moed hebben. De godsdienstige gevoelens waren
diep in zijn hart geworteld, hij beminde de kerk en
hare dienaren. Hij ontving regelmatig de H. H.
Sacramenten en was een vurig lid van het genoot-
schap van den H. Franciscus-Xaverius. Altijd was
hij tevreden met den wil van God.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en Bloedverwan-
ten, schielijk word ik aan uwe liefde onttrokken. Dat
Gods H. Wil geschiede. Weldra zullen wij malkander
wederzien om nooit meer te scheiden. Ondertus-
schen bewijst mij uwe liefde met veel voor mij te
ridden. Medebroeders Xaverianen, gedenkt mij
in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert. Nederbrakel.