

De ouderdom is een eerekroon op den weg der
deugd te vinden. Spreuken.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

JAN-BAPTIST MODDE

weduwnaar van Mevrouw

MATHILDE HOEBEKE

geboren te Oprakel, den 8 Februari 1837 en
overleden te Nederorakel, den 30 December 1927
Versterkt door de H. H. Sakramentiender stervenden

**Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius.**

Hij is overleden in eenen schoonen ouderdom
en vervuld van dagen; Hij was van God en de
menschen bemind en zijne gedachtenis zal in
zegen blijven. Eccl: XLIII.

Hij was een man vol van geloof, eenvoudig,
rechtzinnig, en vijand van het kwaad. Job. I.

Hij diende God g' trouwelijk, wel wetende dat de
godvruchtigheid een groote schat is, tot alles voor-
deelig; vermits zij in haar bezit heeft de belofte
van het tegenwoordige en die van het eeuwig
leven. H. Paulus.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch, die
zoo tracht te leven, gelijk hij wensch gevonden te
worden in het uur zijner dood. Thomas a Kempis.

Mijne Kinderen vergeet mijne zuchten en ver-
maningen niet; denkt aan de zorgen die ik voor
U gehad heb, en toont nu, door uwe gebeden dat
Gij mij oprecht genegen zijt.

Barmhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 dag. af.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacout-Blommaert