

Het grootste bewijs van genegenheid dat wij aan de overledene kunnen bewijzen is van haar te gedenken in onze gebeden.



GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS  
VAN MEVROUW

HERMINA MOENS

Echtgenootte van Mijnheer Karel Callebaut.

Geboren te Wieze den 21 October 1850 en aldaar  
godvruchtig overleden den 15 September 1913,  
versterkt door de HH. Sacramenten.

—♦♦♦—  
Zij was goed en zachtvaardig, godvruchtig, eerbaar van voorkomen en zedig van handel... Zij beminde haren man, droeg zorg voor haar huisgezin: de opvoeding en het geluk harer kinderen waren het voorwerp harer gedurige zorgen... medelijdend van harte hielp zij geerne dezen die in nood waren.

Groot zullen de verdiensten zijn van hen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben.

Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven. H. Math.

Zooals het goud beproefd wordt door het vuur, zoo werdt zij beproefd door het lijden. Doch met volkomene overgeving aan den Wil van God en met wonderbare verdueligheid heeft zij haar lijden verdragen; te midden van hare hevige pijnen herhaalde zij dikwijls de woorden: " *Alles uit liefde voor U, o mijn Jezus* ". Nooit ontsnapte eenige klacht aan haren mond.

Duurbare *Echtgenoot*, troost u.. werp al uwe bekommernissen op God want Hij draagt zorg voor u — *Mijne lieve Kinderen*, gij weet hoe ik u lief had: dat de vrede, gesteund op de liefde, onder u blijve heerschen... eert uwen vader al de dagen van zijn leven... bidt voor mij... U, mijn zoon, Priester des Allerhoogsten, vraag ik mij indachtig te zijn aan het Altaar des Heeren.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. af.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. a.

R. I. P.

Drukk. G. Muylaert, Wieze.