

'Goed leven is veel, goed sterven is alles'.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Jozef, Benonie MOENS

geboren te Waasmunster, de 29 Juni . 1925,
en overleden te Aalst op 6 Juni . . . 1956.
Voorzien van de laatste Heilige Sakramenten.

In de bloei mijner jaren daal ik neder in het graf ; ik bad de Heer om verlenging mijner dagen, en Hij heeft ze verlengd in de eeuwigheid.

Eenvoudig maar werkzaam ging hij door het leven. Jaren lang diende hij trouw en onderdanig zijn meesters wiens zaak hem zo nauw aan 't hart lag en die hij waardeerde als zijn eigen bezit. Daarom betreuren zij dan ook zijn vroegtijdig heengaan dat zij als een onherstelbaar verlies beschouwen. Mocht ook God hem als trouwe dienaar in Zijn Rijk opnemen, dan bezat hij voorzeker het Eeuwig Leven.

Mijn goede Meesters, hartelijk dank ik U om uw grote genegenheid en zorgen. Ik hoopte nog lang bij U en voor U te mogen werken. God wenste en wilde het anders. Ik weet dat gij mij niet zult vergeten en daarom : bekommert U niet meer om mijn lichaam, maar gedenkt mijn ziel.

Beminde Ouders, Zuster, Familieleden en vrienden, vaartwel en vergeet mij niet.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw in U.