

Zalig hij, die zijn stervensuur steeds voor  
oogen houdt, en zich dagelijks op het sterven  
voorbereidt.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

**POLYDOOR MOENS**

echtgenoot van Mevrouw

*Maria Louise De Landtsheer*

lid van den Bond van 't H. Hert,  
geboren te Zele, den 13 Januari 1865 en aldaar  
godvruchtig overleden den 25 Oogst 1926,  
voorzien van de HH. Sacramenten.

Er is niets dat meer betrouwen geeft van  
wel te sterven, dan de volkomene verachting  
der wereld, en het verdragen van allen tegen-  
spoed om de liefde van Jezus. Nav. XI, 1, 23.

De Heer zal mij vergelden volgens mijne  
gerechtigheid, Hij zal mij beloonen volgens de  
reinhed mijner handen, want ik heb zijne  
wegen bewandeld, en ik ben mijnen God niet  
ontrouw geweest. Ps. 19.

Bemide echtgenoote, geliefde kinderen en  
bloedverwanten, ik laat U in de vrees des  
Heeren; vergeet mijne zuchten niet, denkt  
aan mijn lijden, aan mijne zorgen voor U en  
verplicht U voor de rust mijner ziel te bidden.  
Mijne kinderen weest de troost uwer moeder,  
eert haar al de dagen uws levens en onderhoudt  
hare bevelen.

Maria, moeder der weezen wie heeft U ooit  
aanroepen zonder vertrooste worden. H. Bern.  
Mijn Jezus, bermhartigheid. 100 d. afl.

---

ZeLe, druk. Michel De Geest.