

Ik ben de Verrijzenis en het Leven: die in Mij zal geloofd hebben, zal in eeuwigheid leven. (Ev.H.Joan.)



Wees in uwe gebeden indachtig
de Ziel van
Mijnheer Aloïs MOERMAN

echtgenoot van

Mevrouw Marie-Louise VELGHE

geboren te HEESTERT den 23 April 1867 en godvruchtig
in den Heer ontslapen te OUTRIJVE den 6 Februari 1942
bediend met de laatste H. H. Sacramenten.

**Hij was lid van al de godvruchtige genootschappen
der parochie.**

O God, wij bedanken U ons zoo een goeden Vader geschonken te hebben: wij beminden Hem zoo zeer, en wij smeekten U zoo vurig Hem hier nog aan onze liefde te bewaren. Doch, wij knielen met eerbied neder, en zeggen met U, o goede Jesus: "Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschiede."

Eenvoudig en rechtschapen, onbaatzuchtig en edelmoedig, met verheven gevoelens bezielde, zich weinig inlatend met den vergankelijken luister dezer wereld, zocht en vond de dierbare afgestorvene zijn geluk te midden der zijnen die hij innig liefhad in den Heer.

Goede echtgenoot, voorbeeldige vader, met voorzichtigheid zijn huis gadeslaande, gedroeg hij zich in alles met beleg, en bleef immer een voorbeeld van getrouwheid in al zijne plichten.

God had hem een rechtschapene ziel en een edel hart geschonken, om hem te bekwamen zijn volk met wijsheid en goedheid te besturen.

Dierbare Echtgenoot, heb dank voor uwe genegenheid, en voor de goede zorgen waarmede gij mij gedurende mijne langdurige ziekte hebt bijgestaan: moge God uw steun wezen en u alles vergelden.

Geliefde Kinders en Kleinkinders, ik dank u voor de liefde en den eerbied waarmede gij mij steeds hebt omringd. Weest de troost uwer Moeder, blijft ons beider roem, en vergeet niet mij indachtig te zijn in uwe gebeden. Ik beveel u aan God en zijne genade. Bidt voor hem: de Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw. (12).afl)

.....
Druk Derycke