

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden.

2 MACH. 12, 46.

† Ter zaliger Gedachtenis van

Kamiel MOERMAN

weduenaar van IDA VERMAERCKE
echtgenoot van MARIA CLOTHILDE VAN PARIJS
geboren te Nazareth den 27 Maart 1858
en overleden te Roeselaere, den 2 November 1918;
en van zijne kinderen

Emma MOERMAN

geboren te Nazareth den 1 Oogst 1898, en
overleden te Roeselaere, den 3 November 1918;

Ivo MOERMAN

geboren te Nazareth, den 13 September 1907
en overleden te Lozer, den 1 November 1918;

Aloïs MOERMAN

geboren te Nazareth den 25 September 1913
en overleden te Lozer, den 1 November 1918.

Ach! wat is dit voor een leven, waar de kwellingen en de ellenden u geen oogenblik rust laten, waar alles vol is van strikken en van vijanden.

NAV. CHR. 3. 20.

De mensch is gelijk gras, en al zijne heerlijkheid gelijk de bloem des velds. Het gras verdort en de bloem valt af als de geest des Heeren er over blaast.

Is. 40. 6.

Moeder, uw echtgenoot, uwe kinderen zijn U ontnomen op eene onvoorziene wijze; de slag is voor U hard, het verlies onherstelbaar, uw verdriet gewettigd. Als christene zoekt bij God hulp en troost; bidt met de overblijvende kinderen voor de zielerust der gestorvenen.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Nazareth.- Drukk. Gabriël Schaubroeck.