



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

**Emmanuel-Josephus MOLLEKENS**

Echtgenoot van

**Mevrouw Elisabeth Van Den Eynde**

Lid van den Bond van het H. Hart,

geboren te Dilbeek, den 14 Oktober 1874 en er godvruchtig overleden, den 3 December 1947, voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Zijn wegen zijn schoon geweest, zijn hart was een bron van goedheid en deugd; de gedachtenis van zijne liefde, van zijne zorgen en zijnen iever voor ons geluk, doen ons tranen storten. Helaas, hij is ons ontroofd, zuchten wij over zijne dood. Wij gevoelen het onherstelbaar verlies dat ons treft!

Door een langdurige ziekte teenemaal uitgeput, is mijn hart bezwaken... Benauwdheid en pijnen heb ik geleden, vele slapeloze en droevige nachten heb ik geteld. Mijne laatste dagen zijn vergaan in pijn en smarten.

Duurbare echtgenoot, kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en familieleden, onherstelbaar en pijnlijk is ons afscheid. Nu meer dan ooit moet gij de kracht putten in ons geloof om u in uwe droefheid te troosten. In den Hemel waak ik over u en verwacht u aller komst. Onthoudt de lessen die ik u gegeven heb en vergeet mij niet in uwe gebeden.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, op het gemeentekerkhof van Dilbeek, heeft plaats gehad in de parochiale kerk van St-Ambrosius te Dilbeek, op Zaterdag 6 December 1947, om 10 1/2 ure,

DE FAMILIEN MOLLEKENS EN VAN DEN EYNDE,  
DANKEN U VOOR UWE INNIGE DEELNEMING IN  
HUN ROUW.

Ond. v. begr. Th. Baudewijns. - Druk. Cornelis, Schepdaal