

Bid voor de † Ziel van

ADOLPHINE MONJOUR

weduwe van **REMI VANDRIESSCHE**

Geboren te Everbeek, den 28 November 1868
en er overleden den 2 Mei 1937

Voorzien van de HH. Sakramenten

Waakt! want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komt, des avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai, of des morgens opdat Hij niet, wanneer Hij onvoorziens gekomen is, u slapende vinde. En wat ik tot u zeg, zeg ik tot u allen; Waakt!

De zoetste troost die men in het graf mededraagt is de getuigenis dat zij een onberispelijke huisvrouw, een teeder en liefdevolle moeder geweest is, en aan hare kinderen goede grondbeginselen en christelijke deugden tot erfenis geeft.

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinders, ik verlaat dit tranendal en ga vervoegen degenen die mij zijn voorgegaan en mij in den schoonen hemel afwachten. Ik schenk u mijn besten moeder zegen en laat u mijne goede voorbeelden na. In uw hart zult gij er trouw de herinnering van bewaren en de God van vrede zal met u wezen. Blijft moeder inzichtig in uw gebeden al de dagen uws levens.

Jezus. Maria, Jozef. 7 j. en 7 q. afl.

Koningin van den H. Rozenkrans bid voor ons.

Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonck