

De vrede der ziel in het uur der dood is
meermaals het begin der belooning voor den
rechtvaardige. H. Greg.

Bid voor † de ziel van
ODILE MONJOUR

Weduwe van

Jan-Baptiste Spitaels.

*Geboren te Everbeek, den 29 Juni 1860 en er
godvruchtig overleden den 21 September 1940.
Voorsien van de HH. Sacramenten*

Zij was een goede, zachtaardige en vreed-
zame vrouw, wederhouden in haar woorden,
onderworpen en geduldig te midden harer
smarten. Werkzaam en met zorg heeft zij haar
dagen doorgebracht. Iedereen beminde haar en
haar geheugen zal in zegening blijven bij al-
len die haar gekend hebben.

Job 1 - Prov. - Eccl. 25

Een rijke ondervinding is de kroon der ou-
derlingen, en de vreeze Gods hun eer.

Eccl. 25, 8.

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkin-
deren, zusters, broeder en bloedverwanten; wij
zullen weldra elkander weerzien in den hemel.
Bewandelt den weg der rechtvaardigheid, ge-
lijk ik hem bewandeld heb. Eert en bemint el-
kander en toont mij uw liefde door uw gebe-
den. God zegene en beware u allen.

H. Hart van Jezus, wees mijn heil. 300 d. afl.

Everbeek druk Depessemier-Vanderdonckt