

De mensch die in lijden en sterven zich overgeeft
aan den H. Wil van God, ontslaapt in vrede.

H. Alf.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

HONORÉ MONSIEUR

zoon van

DENIS en ADOLPHINE MACHTELINCKX

geboren te S. Maria-Lierde, den 14 Décembre 1906
en aldaar godvruchtig overleden den 9 April 1924,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Gelukkig zij die in den Heer ontslapen, want zij
verlaten het lijden en de ellende van dit leven om
het eeuwig geluk te genieten.

Heden is de mensch, morgen verschijnt hij niet
meer. Hoe wijs is hij die het uur zijner dood gedurig
voor oogen heeft en zich immer bereid voor dat
oogenblik. Dat uur is een verschrikkelijk raadsel :
wezen wij daarom altoos gereed vòòr den Heer te
verschijnen, want we hebben maar eens de gelegen-
heid onze ziel zalig te maken, en dat is nu binst wij
nog in leven zijn.

Hij was een zachtmoedig jongeling, beminnelijk
en eenvoudig, en daarom bemind en gezien bij wie
hem kende.

Geliefde Ouders, broeders en zusters, God be-
proeft u. De beproeving en al wat van hierboven
komt, zijn lichtstralen en liefdeblijken voor wie
maar zien wil.

Buigt gij het hoofd, en aanvaard ge deze droef-
heid, zij zal u ter zaligheid strekken. Bidt voor mij,
ik bid veel voor u.

GEBED : Goede Jezus uw duurbaar Bloed heeft
voor onze zaligheid gevloeid ; schenk daarom aan
uw dienaar Honoré den eeuwigen loon.

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijn laatsten
doodstrijd.

100 d. afl.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne
toevlucht.

300 d. afl.

Sottegem, drukkerij, Haegeman-Cousy.