

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U!



**ZALIGE GEDACHTENIS**

van Mejuffer

**MARIE MONSIEUR**

dochter van wijlen

**Charles & Emerence VANDEN DAELE**

geboren te Schoorisse den 8 September 1860

en er godvruchtig overleden den 9 November 1937.

Gezalfd door de Heilige Olie.

— o —

Voor de ware christenen is de dood nooit verschrikkelijk; hun sterfdag hier op aarde is hun geboortedag voor den Hemel. De dood stelt enkel een einde aan de ellenden van het leven en leidt ze naar de verblijfplaats der gelukzaligen.

Bereid was zij tot het uur dat haar ging vereenigen met haren Verlosser. Deugdzaam was haar leven en godvruchtig. - Met voorbeeldige verdueligheid heeft zij hare smarten uitgestaan en met volkomene onderwerping den dood zien naderen en dan nog is zij door de dood verrast geweest. Maar zij wachtte op de komst des Heeren der bruiloft en de Heer heeft haar bereid gevonden en zalig zijn deze.- Zoo weet gij bereid, want gij weet niet welk uur de Zoon des menschen komen zal. Ev. St. Lucas 12.

Bemide Schoonbroeder en Schoonzuster, geliefde Familie en Kennissen vaartwel, tot weerziens in den Hemel. Bewaart mijn aandenken en gedenkt mij in uwe gebeden en Misoffers.

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid!

300 d. afl.

**ZIJ RUSTE IN VREDE.**

---

Dr. V. Portois Schoorisse.