

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

MARIE-JUDITH MORA

weduwe van Mijnheer

PETRUS-JOSEPHUS GHYS

geboren te Ronse, den 17 Maart 1854 en overleden
te Nederbrakel, den 19 Juli 1927.

Versterkt door de H.H. Sakramentenderstervenden.

Lid van de 3^{de} Orde van den H. Franciscus.

Gelijk JUDITH — de kloeke vrouw waar het Oud Testament van spreekt — een werktuig was in Gods handen om het goed te doen, zoo was het ook de voorbeeldige vrouw die we beweenen.

Zij was eene van die goede zielen die als voorbeeld van alle christene moeders mogen gesteld worden: Zij was diep godvruchtig; ten allen tijde bezorgd met haar huishouden en de opvoeding harer kinderen, die ze door woord en daad is voorgegaan in het kwijten der kristelijke plichten.

Hare talrijke huiselijke bezigheden hebben haar niet belet rondom haar het goede te verspreiden, en de troostende engel te zijn van zieken en ongelukkigen.

Mijne dierbare Kinderen, vaartwel. Ik hadde nog eenigen tijd uwen troost willen uitmaken, maar de goede God heeft er anders over beschikt: dat zijn H. Naam gezegend zij. Hebt dank voor de teedere genegenheid en zorgen waarmede gij mij omringd hebt; dat God er u allen om zegene. Mocht de gedachtenis aan uwe moeder de stevige band zijn die U immer doet vereenigd blijven. Vaartwel, en bidt voor mij.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(300 d. afl.)

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert