

Geloofd zij Jezus-Christus !

Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Richard MOREELS

echtgenoot van Mevrouw

Irma DE CLOOTER

geboren te Hemelveerdegem,
den 23 Augusti 1875 en schielijk overleden te
Nederbrakel, den 31 Januari 1942.

Het uur van den dood is de tijd der waarheid ; 't is dan dat men de zaken der aarde beschouwt zooals zij zijn : ijdelheid, stof en rook.

H. Alphonsus.

De Heer mengt dikwijls met bitterheid het geluk dezer aarde, opdat wij Hem zouden zoeken, en het eeuwig geluk in den Hemel.

H. Augustinus.

Jezus, Maria en Jozef, dat zijn ziel met U in vrede ruste.

Duurbare Echtgenoot en Bloedverwanten, ik verlaat een leven vol ellenden voor het leven van eeuwige rust. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

G E B E D.

O Heer, ontvang uwen dienaar in genade, opdat hij van alle schuld ontslagen bij U moge verblijden voor alle eeuwigheid. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Drukk. Vandendriessche-De Vleeschauwer.