

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. *Math. V. 9.*



Bid voor de ziel van

JUFFER

VICTORIA MOREELS

*geboren te Nederbrakel, den 25 Juli 1826,
en aldaar overleden den 8 April 1908.*

Lid van den 3^{en} Regel.



Weest indachtig: de dood waakt onophoudend. Zorgt voor uwe ziel vooraleer de uur slaat, doet goede werken vooraleer de dood u treft want met leven eindigt de tijd van verdiensten. *Eccl. IV.*

Gelukkig de dienaar dien de Heer bij zijne aankomst waakzaam zal vinden. *L. XII 37.*

Die het uur der dood herdenken sterven geene onvoorziene dood. *H. Ans.*

Hare wegen waren vreedzaam. - Zij vreesde God en week af van het kwaad. De weg tot de volmaaktheid is de eenvoudigheid; waar deze heerscht vindt men geene boosheid.

O Maria, moeder van onzen Zaligmaker, die zoo vurig wenscht dat Jezus'Hert bemind worde, vereenig mij nu met Jezus. — Moge zij dan in vrede rusten en het hemelsch licht voor haar schijnen.

Mijne duurzame Broeders en Zusters troost U in den Heer en aanbidt Gods wijze besluiten; weest mijne ziel indachtig en geve de goede God dat wij elkander ontmoeten in de zalige eeuwigheid.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.
300 dagen afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel