

A. † M.

Zoals het de Heer behaagde, zo is het geschied.

« De Naam des Heren zij gezegend. »

Geboren te St-Maria-Oudenhove, de 27 Mei 1925 en
schielijk overleden te Erwetegem, de 10 Mei 1951,
gezalfd door de H. Olie in Articulo Mortis.



Aan de besluiten van de Heer moeten wij ons ootmoediglijk onderwerpen, hoe streng zij ook mogen wezen, omdat Hij oneindig wijs is en vol liefde tot ons allen.

Hoe gelukkig en verstandig is hij, die nu zodanig tracht te leven, als hij wenst gevonden te worden bij zijn dood.

Deze deugdzame echtgenote vol toewijding voor haar man en kinderen, was nog volop aan het dagelijks werk toen ineens de dood haar overviel en zijn alvernielend werk voltrok - Men vond haar lijk, waarenevens haar schuldeloos kindje, onbewust van het onheil, lag te spelen.

O 't is zo raadzaam steeds ten oordeel bereid te zijn !

Duurbare Echtgenoot, Lieve Ouders en Familie, hoe pijnlijk mijn afscheiden U ook treft, weest niet bedroefd en onderwerpt U aan Gods H. Wil. Gedenkt mij al de dagen in uw leven. - Draagt ook samen zorg voor onze lieve kleintjes opdat zij christelijk opgroeien en uw aller troost wezen.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk, 300 d afl.
Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust. (300 d.

Druk. O Schautteet Sottegem — Rouckhout Erwetegem