

O goede Jezus, mijn God en Zaligmaker, verlos mijne ziel. Laat uw dood mijn leven zijn, uw heilige wonden mijn verzoening, uw kostbaar bloed mijn zaligheid.

H. Franc. van Ass.



## ZALIGE GEDACHTENIS

van

# OCTAAF MORNIE

echtgenoot van

## MELANIE FOUBERT

geboren te Zegelsem, den

8 Januari 1865 en er overleden den 11 December 1943,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

### Lid van 't Broederschap van den H. Franciscus-Xaverius.

De Heer had hem met eene schoone ziel begaafd. Hij was een vader vol voorzichtigheid en moed. Hij had het oog op al de wegen van zijn huis. Hij was eenvoudig, rechtzinnig en openhartig. Bij allen die hem kenden was hij in achting en niemand sprak kwaad van hem, want een goede en zachtmoedige inborst doet den mensch overal vrienden vinden.

Een deugdzaam leven is gevolgd van eene zalige dood.

H. Augustinus.

Met een wonderbaar geduld heeft hij de ongemakken zijner langdurige ziekte verdragen, overtuigd dat God kastijdt degenen die Hij bemint.

Er is geene vergelijkenis te maken tusschen het lijden van dit leven en de glorie die eens in ons zal veropenbaard worden in den Hemel. Rom. VIII.

Mijn duurzame Echtgenoot en lieve Kinderen, ik verlaat u, doch onze scheiding zal niet langdurig zijn. Blot veel voor mijne ziel. Beminde Broeder, gedenk u mijner in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid, 100 dagen afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel