

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft.

H. August.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

RENÉ MORNIE

echtgenoot van

Mevrouw Louise BERTOUIL

geboren te Sinte Maria-Lierde den 14 Mei 1866 en er godvruchtig overleden, den 22 November 1943 voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

De Heer had hem eene schoone ziel gegeven. Hij was rechtvaardig en godvreezend, goed, zoetaardig en gematigd.

Zijn goedheid en ongeveinsde doenwijze maakten hem aangenaam bij iedereen en deden hem overal vrienden vinden. Hij was het voorbeeld der geloovigen in zijn woorden, in zijnen handel, in liefde, in geloof en in zuiverheid.

In zijne tegenwoordigheid hield het verbitterde hart alle uiting van afgunst en haat in ; woorden van laster versmoorden op de tong ; blikken van vijandschap verzachten. Bij hem was alleen genegeheid en warme toewijding die de koudste harten veroveren. Zacht ontsliep hij in den Heer zijn leven offerend ; den dood aanvaardde hij zooals hij ook van zijn Heer het leven ontving : Uw wil geschiede op aarde als in den Hemel.

De Heer zegende zichtbaar zijn kroost, door een van zijn kinderen de genade der kloosterroeping te schenken.

Mijn geliefde echtgenote, aanvaard mijn scheiden uit Gods handen zooals wij samen van Hem heilige trouw en huwelijksplicht ontvingen : eens vereenigd hij ons voor eeuwig. Gij mijn kinderen, mijn trots, weest moeders troost in liefde en genegeheid. U bijzonder, mijn kind aan den Heer toegewijd dank ik voor de talrijke Heilige Missen en H. Communiën die ons sterkten en mij nu nog helpen. Mijn vrienden, familieleden, ik bid voor U den Heer. Bidt voor mij dat Hij ons allen genadig zij.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.