

Het offer dat gij ons vraagt, o Heer, is gruwelijk. Wij buigen het hoofd en zeggen met onderwerping : « Vader, dat niet onze wil maar de uwe geschiede ».

BID VOOR † DE ZIEL

van

RICHARD MORNIE,

echtgenoot van

ELODIE CARRYN,

vertrokken met de opgeëischte werklieden
den 21 October 1916,

geboren te Maria-Lierde den 8 April 1888
en te Labry in Frankrijk overleden
den 10 September 1917.

Zalig de mensch, die door God beproefd wordt. want na de beproeving zal hij ontvangen de kroon des levens die de Heer beloofd heeft aan allen die Hem vreezen en beminnen.

Gelukkig, die het uur zijner dood voor oogen heeft en zich alle dagen gereed maakt om te sterven.

Duurbare echtgenote, pijnlijk was ons scheiden, maar nog veel pijnlijker was voor u het vernemen van mijn afsterven. Gaa ne zou ik met u nog vele jaren willen leven hebben, maar God heeft er anders over geschikt. Troost u, mijne dood is de overgang tot een beter leven en onze scheiding zal niet langdurig zijn. Stel al uwe liefde op ons duurbaar kind, breng het christelijk op tot Gods glorie, opdat ik het later in den Hemel wedertie.

Stierf ik niet als held op het slagveld ik sterf toch als slachtoffer voor mijn Vaderland.

God zegent u, beminde vrouw, kind, ouders en bloedverwanten.

Bermhertige Jezus geef hem de eeuwige rust.
7 j. en 7 quadr. afl.

Druk. — Fritz Van Damme Maria-Lierde.