

Geloofd zij Jesus Christus. Amen;



Bid voor de zielerust

van

**Franciscus Xaverius MORBE**

echtgenoot van

**HORTENSE DE BILDE**

geboren te Oprakel, den 30 Oktober 1866 en  
godvruchtig overleden te Sarladingen  
den 30 November 1930

Voorzien van de HH.Sakramenten

De duurzame afgestorvene was een goede kris-  
ten, een voorbeeld van zorg en werkzaamheid,  
immers bekommerd met het geluk van vrouw en  
kinderen.

Zijne langdurige ziekte, hare pijn en kwel-  
dingen heeft hij verduktig verdragen: allezamen  
en van verre heeft hij het uur van scheiden zien  
naderen en alzoo heeft hij zich bereid om goed  
te sterven.

Hij ging de dood zonder schrik naderende ont-  
moetingszacht in den Heer.

Hem inde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen  
rooft u mijn lijden is ten einde, ik verlaat eene  
wereld van ellende voor het rijk van vrede. Hebt  
dank voor de liefdevolle zorgen waarmede gij, dag  
en nacht, mijn lijden bed verzacht hebt, leeft  
alhoewel goede Christenen en vergeet mij niet  
in uwe gebeden.

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.  
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.  
300 d. afl.

Everbeke druk, DepessemierVanderdonckt