

"Goede en getrouwe dienaar, ga binnen in de vreugde van uwen Heer. .."  
Matth. 25. 23.,



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

**EMIEL MORRE**

Echtgenoot van Mevrouw

BEATRIX VAN DER MAELEN

Lid der Confrerie van 't H. Hart  
van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius  
en alle godvruchtige Genootschappen

geboren te Opbrakel: den 31 December 1860 en er  
godvruchtig in den Heer ontslapen  
den 3 December 1930. — Getroost en gesteekt door de  
H.H. Sakramenten der stervenden.

De gedachtenis zal in zegening blijven van den recht-  
schapen man, die met moed al zijne plichten van gods-  
dienst, van naastenliefde, van echtgenoot en van huis-  
vader vervulde. - Als overtuigd Xaveriaan, betrouwde  
hij op den H. Franciscus-Xaverius binst zijn leven en  
aanriep Hem als voorspreker na zijnen dood. Daarom  
werd het hem als een gunst verleend te mogen ster-  
ven op het feest van Hem dien hij als patroon ver-  
eerde en werd hij hierboven op een hemelsch feest  
vergast. **Wat** zoete troost voor een vader in het uur  
der dood te mogen denken dat hij getrouw al zijn  
plichten heeft volbracht en aldus te mogen sterven  
bijgestaan door den godsdiensttroost en omringd van  
zijne kinderen die hem allen evenzeer beweenen

Bemide Echtgenoot, troost u bij ons scheiden  
want wij hebben te zamen geleefd voor den hemel en  
onze kinderen.

Duurbare kinderen, eert en bemint uwe moeder al  
de dagen van haar leven leeft vereenigd onder elkan-  
der en toont mij uwe liefde door uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust

7 j. en 7 q afl.