

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HENRI-FREDERIK-CASIMIR MORRE

Echtgenoot van Mevrouw

VALENTINE MENSCHAERT

geboren te Segelsem, den 10 Maart 1868 en aldaar
godvruchtig overleden den 23 October 1926.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden

**Lid van 't genootschap van den H. Francisous-
Xaverius.**

—•••—
Zijn goed hart, zijne minnelijke omgang en zijne
rechtschapenheid deden hem beminnen van al die
hem kenden; ook telde hij vele vrienden, die hem
niet zullen vergeten in hunne gebeden.

Die den Heer vreest zal zijne ondernemingen zien
zegenen en tijdens de beproeving zal God hem
versterken en ondersteunen. (Eccl.)

Hij heeft zich niet bedroefd, noch zijnen heiligen
wil tegengesproken, toen God hem beproefde. (Job).

Dierbare Echtgenoote, teergeliefde Kinderen, Gij
die mij bemindet, geeft mij teekens uwer liefde met
voor mij te bidden. Maakt dat Gij teenemaal ééns
zijt, hebbende dezelfde liefde, hetzelfde gemoed,
hetzelfde gevoelen. vertroost malkanderen. Vergeet
God niet noch in voor- noch tegenspoed.

Mijn Jezus, barmhertigheid. (100 d. afl.)

O Maria, minnelijke Moeder, open mij de deur
des hemels.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j, en 7 quadr. afl.)

R I P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert