

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

† LEONARD MORRE

Weduwnaar van Mevrouw

SYLVIE EECKHOUT

geboren te Nederbrakel

den 17 Maart 1866 en er godvruchtig overleden
den 8 April 1936.

Versterkt door de h. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van den Bond van 't H. Hert en van het
Genootschap van den H. Franciscus Xaverius.

Hij heeft langzamerhand en van verre den dood
zien aankomen en er zich godvruchtig toe bereid.

Droeve dagen en smartvolle nachten heeft hij
doorgebracht. In zijn beproevingen aanriep hij den
naam des Heeren en stelde zijne hoop op Hem.

Hij was goed en zachtzinnig, eenvoudig en
rechtschapen, God vreezende en van het kwaad
afwijkende; hij leefde in de vrees des Heeren en
stierf in zijnen vrede.

De dood is voor den rechtvaardigen de haven
der zaligheid en wij moeten niet treuren over hen
dien wij uit hunne boeien verlost zien.

Duurbare Kinderen, hebt dank over uw lief-
derijke zorgen en uw innige verkleefdheid. Vreest
den Heer al de dagen van uw leven, bidt veel voor
mij en eens zullen wij elkander wederzien in ons
eeuwig Vaderland.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)

Nederbrakel, druk. Frans De Geeter-Radys.