

Bewaar in uw hart het aandenken van uwe moeder!
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

† In uw HH. Missen en godvruchtige †
GEBEDEN GEDENK DE ZIEL

van Mevrouw

Marie - Leonie MORRE

weduwe van Zaliger

HENRI DE VRIENDT

Geboren te Segelsem den 24 Juni 1864 en zeer godvruchtig
overleden te Schoorisse, den 10 Mei 1940

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

.....

Zij was een kloekmoedige vrouw die haar kroostrijk huisgezin goed verzorgde, die haren man bijstond en steunde, die hare kinderen beminde; doch de liefde die zij de haren toedroeg, sloot de liefde jegens God niet uit en de godsvrucht bezielde gansch haar leven. In het gebed putte zij de sterkte en den troost zoo noodig voor den arbeid en lijden des levens, en in de beproeving ontviel haar geen klacht.

Gedenk, O Maria, dat zij U altijd vereerd heeft en U steeds aanriep door den rozenkrans, betrouwende op uwe goedheid en voorspraak; open haar nu de deur des Hemels.

Vaartwel, lieve Kinderen en Kleinkinderen, vaartwel beminde Broeders en Familie, uwe Moeder, uwe Zuster zegent U en is U dankbaar voor al uw zorgen en liefdebewijzen; blijft uwe Moeder indachtig en blijft bidden voor haar die u het bidden leerde en er u 't voorbeeld van gaf.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust. (300 d. afl.)

.....
Druk. Van Nederveelde - Elst