

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm u onzer.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

CYRIEL MORREELS

echtgenoot van

Mevrouw Eugenie DE BOE

geboren te Hemelveerdegem, den 16 September 1870
en er godvruchtig overleden, den 16 April 1946,
voorzien van de H. H. Sacramenten.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart.

Hij was een deugdzaam man, een voorbeeldig
echtgenoot, een teedere zorgvuldige vader, een
ware schat voor zijn huisgezin. Minzaam, goedaar-
dig en gedienschtig jegens iedereen, was hij door
elkeen geacht en bemind.

Als werkmeester, werkte hij gaarne mee tot den
luister en grootere versiering van zijn schoon kerk-
ske, waar hij zoo fier op was, hij stelde er zijn
roem op zijn ambt op stipte wijze waar te nemen.
Ook zal de Zoon des menschen hem belijden vóór
de Engelen Gods.

Teergeliefde Echtgenoot, Kinderen, Broeders.
Zuster en Familie, zwaar is de beproeving die God
ons overzendt; drinken wij met christene onder-
werping zijn bitteren lijdenskelk; zijn H. Wil ge-
schiede. Vertrouwt den Heer al uw bekommernissen
toe, Hij zal zorg dragen voor u (I Pen. V). Gij, mijn
duurbare Kinderen, weest de steun van uw moeder
en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H Hart. van Jezus, ik was een trouw lid van den
Bond v. 't H. Hart, op u stel ik al mijn vertrouwen.

*De familie van den overledene,
danken U voor de bliken van genegenheid.*

Uitg. Dammekens, Hemelveerdegem.