

Het is geschied volgens Gods Wil, zijn Naam zij  
gezegend !

† BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**OMER MOSTAERT**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIE-SYLVIE VANCAUWENBERGHE**

geboren te Voorde den 6 April 1882 en godvruchtig  
overleden te Ophasselt den 13 Juni 1952, gesterkt door  
de H.H. Sakramenten der Stervenden

Hij was Erelid van den Bond van het H. Hart.

Hij was een voorbeeldige echtgenoot en een beminde  
vader. Met zorg en liefde werd hij omringd en hij leefde  
gelukkig midden de zijnen. Hij was een overtuigende  
christenmens, die trouw zijn plicht heeft gekweten te-  
genover God en de mensen. Hij is steeds een voor-  
beeldig H. Hart - lid geweest.

De dood dien hij zag naderen, verschrikte hem niet,  
maar gesterkt door een kinderlijk vertrouwen op God,  
is hij gestorven in de meest stichtende gevoelens van  
godsvrucht.

Beminde Echtgenote, vaarwel ! we hebben elkander  
steunend den last en de vreugden van 't leven gedeeld,  
tot weerziens ! Beminde kinderen en bloedverwanten,  
steeds waren wij gehecht aan elkander, gij waart mijn  
voldoening en mijn troost. Dank voor uw liefdevolle  
zorgen en innige genegenheid. Vergeet mij niet in uwe  
gebeden.

Beste Broeders van den Bond van het H. Hart,  
weest mij in de Bondsmis steeds indachtig.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. ( 300 d.)

---

Uitgever : Fr. DE VOS, Ophasselt