

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS



Bid voor de ziel

van

ARTHUR MOTTE

echtgenoot van

MARIE DE VOS

geboren te Sint Martens-Lierde den 15 Mei 1877,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel den
13 October 1940.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

O God, hard en pijnlijk is de slag die ons komt te treffen, doch wij zijn hier op de wereld niet gekomen om er te blijven, maar om ons voor te bereiden op de gelukzalige eeuwigheid: wij aanbidden met christelijke onderwerping uwen Heiligen Naam.

De duurzame overledene was een voorbeeld van werkzaamheid en spaarzaamheid, vol goedheid voor zijn familieleden en werkmakkers. Hij vervulde trouw zijn christelijke plichten.

Bemide echtgenote, lieve kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik verlaat een dal van tranen voor een beter vaderland: maakt niet te veel verdriet over mijn afsterven doch bidt veel voor mij en draagt uwe werken en uw lijden op aan God; het is het eenige wat mij nog kan baten. Blijft onder elkander vereenigd, dient God getrouwelijk en leeft zoo dat gij nooit den dood hoeft te vreezen wanneer hij u ook zou overkomen. Vaarwel, welhaast zien wij elkander weder.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw,
(12 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid,
(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt