

GELOEFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN. (100 d. afl.)

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

**IVO MOTTE**

Echtgenoot van Mevrouw

**VICTORIA VAN ELSUWÉ**

geboren te Oprakel,

den 17 Januari 1853 en kortstondig overleden te  
Nederbrakel, den 12 Februari 1918.

Hij was lid van 't GENOOTSCHAP VAN DEN  
«H. FRANCISCUS XAVERIUS.»

Roem u niet op den dag van morgen, want gij weet  
niet wat die dag zal medebrengen. Pr. 27.

Hij was een voorbeeldige echtgenoot, een zorg-  
vuldige en teerbeminte vader, en hij leefde gelukkig  
in het midden eener familie die hem omringde met  
diepen eerbied en dankbare liefde. Hij leefde, werkte  
en zorgde voor het welzijn van zijne duurzame  
echtgenootte en teergeliefde kinderen en nog lange  
jaren scheen hij te mogen genieten van de vruchten  
van zijnen arbeid en van zijne opofferingen, toen  
helaas: de bittere dood al dit genot en vreugde hem  
onmeedoogend kwam ontnemen.

O God! hard is de slag die ons treft; doch midden  
in onze tranen, roepen wij U toe met christen hert  
en christen gemoed: O Vader uw H. Wil geschiede.

Duurbare Echtgenootte, troost u! In den hemel  
zien wij elkander weder. Geliefde Kinderen, Gij die  
altijd met mij waart gelijk uw beminte Broeder die  
strijdt voor ons duurzaam Vaderland onderwerpt u  
aan den wil van God. Hij blijft onze vader in de  
zwaarste beproevingen. Eert en bemint uwe moeder  
al de dagen van haar leven; blijft steeds elkander  
hertelijk liefhebben en bewaart allen mijn aanden-  
ken in uwe gebeden.

Maria onze hoop, heb medelijden met ons.

R. I. P. (300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt