

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

JOZEF-CYRIEL MOTTE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA-ALIDA BAEKELANDT

geboren te St Martens-Lierde, den 28 Mei 1883 en
aldaar godvruchtig overleden den 26 November 1947.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig de mensch die de beproeving ondergaat omdat hij, na beproefd te zijn geweest, de loon des levens zal ontvaagen die God beloofd heeft aan die Hem beminnen.

Na een langdurige en pijnlijke ziekte, die hij kloekmoedig en steeds opgeruimd doorstond, zag hij den dood naderen, doch deze verschrikte hem niet en met eene volkome onderwerping aan den heiligen Wil Gods ontsliep hij zacht in den Heer.

Vaartwel beminde Echtgenoot. Kinderen en Kleinkinderen, door Uwe teederheid en zelfopoffering hebt gij mijn lijdën verzacht, Hebt dank de Heer zal het u honderdvoudig vergelden. Van uit den Hemel stuur ik U het blide tot wederziens, Blijft steeds getrouw aan uwe christelijke plichten, daar alleen ligt het geluk voor tijd en eeuwigheid.

Duurbare Bloedverwanten en Vrienden, weest mij inachtig met voor mij te bidden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U!

(300 d. afl.)