



*Gedenk in Uwe gebeden
de Ziel van Zaliger*

Christiaan Josephus MOUWS

*Geboren te Wernhout, 19 Maart 1928,
en aldaar overleden 19 Mei 1945.*

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Weldoener der Kerk.

Nog in de lente van zijn jonge leven werd hij weggerukt.

Zoo graag had hij nog blijven leven, maar God heeft hem geroepen en vol overgave gaf hij zijn reine ziel aan God. Want hij wist dat dit het einddoel is van ieders leven : zijn ziel ongeschonden terug te geven aan Hem, Die ze geschapen heeft.

Het sterven is immers geen einde, want zooals het zaad eerst moet sterven in den vruchtbaren akker om tot nieuw leven te komen, zoo is ook dit sterven geen einde maar de volle uitbloeï van het bovennatuurlijk leven, dat in het H. Doopsel begonnen, reeds hier bloeide door de kracht van het goddelijk voedsel der H. Communie.

Dierbare Ouders, Broers en Zusters, weent niet over mij, want ik ben nu gelukkig bij God, en eenmaal zullen we allen elkaar hier weerzien. Maar laten we voor elkaar blijven bidden.

H. Maria, Moeder van Altijddurenden Bijstand, bid voor hem.

Druk W. Vorrsselmans, Zundert.