

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

Julia, Maria, Melania MUSSCHE

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

JULES RENAER

lid van de Vereenigde gebeden
en de Derde Orde van S. Franciscus,
geboren te Strijpen, den 2 Februari 1906 en god-
vruchtig overleden te Godveerdegem den 5 Juli 1935,
versterkt door de H. H. Sacramenten.

Deze dierbare overledene was eene waardige echtgenoot en teerhartige moeder. Zij was bezorgd met haar huisgezin en vond haar geluk in het volbrengen van hare huiselijke plichten.

Noch de kunst der geneesheeren, noch de verlangens van haar echtgenoot, van haar familie en vrienden waren machtig genoeg om haar de gezondheid terug te schenken... De Allerhoogste had het anders geschikt... Dat zijn Goddelijke Wil geschiede ! God gaf ; God nam ; dat zijn H. Naam gebenedijd zij !

Job II

Mijn beminde echtgenoot, gij waart mijn geluk ; mijne lieve kinderen, gij waart mijn kroon en het pand onzer liefde. De onverbiddelijke dood heeft ons gescheiden. Nu zijt gij in droefheid geslagen, doch de christelijke Hoop moet u opbeuren, wij zullen elkaar in den Hemel weer ontmoeten. Leer ondertusschen LEONA en GERMAINE hun handjes vouwen en bidden voor hun moeder en, van uit de Hemel waak ik over u.

Beste ouders, broeders, zusters en bloedverwanten, weest ook gij mij indachtig in uwe gebeden.

Jesus, Maria, Jozef, verlicht ons, helpt ons, maak ons zalig. Amen. 300 dagen afaat.

Uitg. Hect. D'Hocker, Godveerdegem.