

Geloofd zij Jezus-Christus Amen. 100 d. afl.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

PETRUS MUYSHOND

weduwnaar van

Sophie DE TEMMERMAN

geboren te Sinte-Maria-Hoorebeke, den 17 Mei 1829
en overleden te Segelsem, den 16 Maart 1915,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Gekomen tot de volheid zijner levensdagen, is hij overleden in eenen gelukkigen ouderdom en met een volkomen betrouwen op de goedheid der Heeren. Gen. XXV. II Mach. VII.

De ouderdom van den rechtveerdige is eerbiedwaardig niet om de lange jaren, maar omdat hij bekroond is met deugden en verdiensten. Hij is eene eerekroon, wanneer hij op den weg der gerechtheid gevonden wordt. Prov. XVIII.

Hij was een man vol van geloof, vreesde God en week af van het kwaad. Al zijne voetstappen waren vreedzaam.

Vaarwel, mijne lieve kinderen en kleinkinderen, dank u voor uwe liefde en zorgen die gij voor mij gehad hebt, troost u in den Heer en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Bermhertige Heer Jezus geef hem de eeuwige rust. 300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. a.

R. I. P.

Nederbrakel. - Dr. Wed. O. Van Nieuwenhove